

8

S 3

R A P P O R T

Cie "I", 3 Inbat Marbrig, gedetacheerd bij 1-12 R.I.  
 Tijdvak 8 Aug. tot 21 Aug. 1947

Toestand op 8 Aug. 1947 :

**MALANG** (Commandopost) o.l.v. 1<sup>st</sup> Luit. H.R.Th. Grijzen.

Bezetting : Stafsectie  
 1e Inf. peloton  
 1e Sectie Mitr.  
 1e Groep Mort. 60mm.  
 6 man Stootpeloton.

**KEBONAGOENG** (Post I) o.l.v. 1<sup>st</sup> Luit. G.Smit.

Bezetting : 1 Sectie Mort. 81 mm.  
 15 man Stootpeloton  
 1 Geweergroep 2e peloton.  
 5 man V.D.M.B.

**PAKISADJI** (Post II) o.l.v. 2<sup>de</sup> Luit. H.Herklots.

Bezetting : 3e Inf. peloton  
 3e Sectie Mitr.  
 2e en 3e Groep Mort. 60mm.

**KENDALPAJAK** (Post III) o.l.v. 2<sup>de</sup> Luit. B.Kastelein.

Bezetting : 2e Inf. peloton - 1 Geweergroep  
 2e Sectie Mitr.  
 1 Sectie Mort. 81 mm.  
 2 Antracs.

8 Augustus 1947.

Te 03.30 vertrok vanuit Batoe een patrouille o.l.v. Kapt. de Vries, bestaande uit het 1e Peloton o.l.v. 2<sup>de</sup> Luit. G.J.C. Ballieux en 2 pelotons van de K.L. Gedurende de patrouille werd 2 maal contact met de vijand verkregen, waarbij 4 doden en 1 gewonde werden gemaakt. 14.00 Terugkomst te Batoe.

9 Augustus 1947.

Te 12.45 Patrouille o.l.v. 2<sup>de</sup> Luit. G.J.C. Ballieux vanuit Malang westwaarts vertrokken bestaande uit 1 versterkt peloton. 4 Maal contact met vijand verkregen. Eigen verliezen 1 gewonde. Vijand verliezen : Geteld 17 doden, 8 gewonden en 11 gevangenen, geschat 20 gewonden. Buit : 6 Karabijnen, 2 geweren, 1 bajonet, 35 handgranaten, 6 patroontassen (720 patr 8 sabels, 4 uniformen, 2 KNIL rugzakken en enige speren. 18.00 Terugkomst

10 Augustus 1947.

Menagetruck op een mijn gereden. Deze mijn was gelegd onder, over de weg Pakisadji - Kendalpajak liggende spoorrails. De jeep, welke ter hulp snelde reed eveneens op een mijn. Hierbij werden gewond : 2e Luit. B. Kastelein, Sergt. Maj. d/M. E. Nijssen en Sergt. J. van Oost. Het commando over post Kendalpajak overgedragen aan ~~2e~~ Luit. v/d Kolk.

11 Augustus 1947.

09.00 Patr. vanuit Pakisadji vertrokken o.l.v. 2<sup>de</sup> Luit. H.Herklots ten einde de kampongs langs de weg Pakisadji - Kendalpajak te sivepen. Een deel van Soetodjaja en Karangdoeren werd afgebrand.

12 Augustus 1947.

07.00 Patrouille vanuit Kendalpajak o.l.v. 2<sup>de</sup> Luit. G.J.C. Ballieux vertrokken. 3 Maal contact gehad met vijand. Buit 2 Karabijnen en 12 patr. Daar de weg Pakisadji - Kendalpajak geregeld ondermijnd was, werd deze gesloten en voortaan de weg Malang - Kendalpajak gebruikt.

13 Augustus 1947.

1e Peloton o.l.v. 2<sup>de</sup> Luit. G.J.C. Ballieux lost 2e peloton in Kendalpajak af. 1 Antrac van Kendalpajak naar Kebonagoeng overgebracht.

14 Augustus 1947. g.b.

15 Augustus 1947. g.b.

16 Augustus 1947.

Patrouille o.l.v. 2<sup>de</sup> Luit. H. Naar vertrokken te 07.00 uur vanuit Malang. Bij kampong Gedangan vuur ontvangen, waarbij Marn. III H. Hecker werd gedood en de Marns. III P.J.M. Maes en H.F. van Antwerpen werden gewond.

8

229

17 Augustus 1947. g.b.

18 Augustus 1947.

Gedurende de nach post Kendalpajak beschoten met handvuurwapenen.

19 Augustus 1947.

Fouragetruck bij Singosari beschoten. Gedood werd de bij Cie "I" gedegacheerde Chauffeur A.A.T. E.Rabe, en gewond werden : Sergt.Maj.E.Nijssen Sergt.A.H.G.Janssen, Korpl. D.A.F.Hasenbalg, Korpl. G.J.in 't Groen en Marn.III H.A.Nortier.

20 Augustus 1947.

Gedurende de nacht de posten Kendalpajak en Pakisadji beschoten met handvuurwapenen. Voedseltruck 's morgens, 's middags en 's avonds beschoten tussen Malang en Kendalpajak. Post Pakisadji overgenomen door K.L.

21 Augustus 1947.

Posten Kebonagoeng en Kendalpajak overgenomen door K.L. 13.00 vertrek per truck. 16.45 Aankomst te Gempolkerep.

Opmerkingen algemeen :

De samenwerking met 1-12 R.I. in deze periode kon niet altijd prettig genoemd worden. Dit kwam vooral door verandering van tactiek, gebrek aan materiaal etc. De voedselrantsoenen waren uiterst klein en onvoldoende voor een leger te velde. Op de posten was ~~gebrek~~ gebrek aan drink- en was water door gebrek aan watertrailers.

De gevechtvaardigheid en het moreel der onder mijn commando stonde troepen is in deze periode zeer goed te noemen.

De Commandant Compagnie "I",  
De 1e Luitenant der Mariniers,



H.R.Th.Grijzen.